

10/04/08



זהו, הגענו לשיא.

אחרי יותר משלושה חודשים של השקעה והתמדה כל שבוע בלימודי תיאוריה במגוון נושאים מעולם התעופה, קבוצת הנוער שלי סיימה את חוג התעופה של טייסת 10 של האגודה והגיע הזמן להטיס את כולם בשמי הארץ.

מדובר בקבוצה הראשונה שהדרכת, מהמועדונית "מדרשת בית שמש" - קבוצה נהדרת של 13 בנים מהעיר בית שמש, בגילאים 14-17.

המיניבוס נכנס סוף סוף לשדה התעופה בהרצליה באיחור של כ-45 דקות בגלל הפקקים והבידוק הביטחוני (תודה לטייסים המתנדבים על סבלנותכם!) ולאחר תדריך מהיר יצאנו מיד לטיסות. הטסנו סה"כ 15 ילדים ומדריכים - עקב ההיענות המדהימה מקהל הטייסים המתנדבים, היה צורך בסבב אחד בלבד לכל טייס / מטוס.

הטייסים המתנדבים היו: אהרון אשכנזי, יאיר גיל, עמנואל בן-נון, יזהר נוי, אבי סיילס, שטסו ס"ה 2:45 שעות טיסה. תודה מיוחדת לכל הטייסים המתנדבים - הייתה חוויה בלתי נשכחת לילדי הקבוצה (ולמדריכים) וגם אחרי שנחתו, כולם נשארו בשמים!

בנקודה הזאת אני חייב לציין שלצערי הרב וברגע האחרון, שלושה בנים מהקבוצה לא הצליחו להגיע לטיסות - שניים מהם, כולל "התלמיד המצטיין" של הקבוצה, בגלל שהמעסיק שלהם (הם נמצאים מחוץ למסגרת בית-ספרית) איים לפטר אותם מעבודתם אם יקחו חצי יום חופש. כמובן, בכוונתי לעשות את המקסימום להביא אותם במיוחד לטיסה, כדי שגם הם יזכו לחוות את נס התעופה.

לאחר הטיסות, התכנסנו במשרדי האגודה (תודה למירב) לטקס סיום קצר ולחלוקת תעודות וחברות לימוד בנושאי תעופה שונים שהוכנו ע"י טייסת 10.

לאור הצלחת החוג, המועדונית "מדרשת בית שמש" מנסה לארגן קבוצת נוער נוספת כדי שנוכל להתחיל עוד חוג מיד אחרי פסח.

ברצוני לנצל את ההזדמנות הזאת להגיד תודה גם לטייס אבי תמים שתרום מזמנו להדגים את ההטסה, ההגאים והמכשירים באמצעות סימולטור הטיסה של מיקרוסופט, באחד מהמפגשים עם ילדי הקבוצה.

חג שמח לכולם,
אבי סיילס

ותוספת קטנה משלי:

אבי סיילס, מתנדב טרי בטייסת 10 לקח על עצמו משימה לא פשוטה כלל, בלשון המעטה, והצליח בגדול: הרוב הגדול של חניכי החוג הם נערים קשים, מחוץ למסגרת בית ספרית כלשהיא, שמשם "נאספו מהברזלים". ועל כך מגיע לו יישר כח גדול: על מסירותו, מקצועיותו ודבקותו במטרה שהציב לעצמו. כל הכבוד לך אבי!

אשר נחמיאס
מנהל טייסת 10